

## Άσκηση 5<sup>η</sup> - Δελτίο καιρού

Ηλιόλουστη φαίνεται η μέρα το πρωί  
Μα αναμένεται έντονη ισχυρή βροχή  
Στα μυαλά των ανθρώπων τυφώνες επικρατούν  
Μα πρέπει γρήγορα να εξασθενηθούν προτού επεκταθούν  
Μην πληγώνετε εκεί που υπάρχει λιακάδα  
Δεν αξίζουν σε κανένα οι δικές σας βροχές

Έλενα Τζαγκαράκη

Πάλι έφυγες απόψε με ανέμους τοπικούς  
Και η καρδιά μου έχει γίνει μείον δώδεκα βαθμούς.  
Θέλω να έρθει εκείνη η μέρα που θα έρθεις με νοτιά,  
Για να φύγει απ'τη ζωή μου ο πανίσχυρος βοριάς.  
Αυτό που έχουμε εμείς ήρθε σαν ηλιαχτίδα,  
Δεν θέλω να το κάνουμε να μοιάζει καταιγίδα.  
Γύρνα σε παρακαλώ!

Χρυσοβαλάντη Φραντζεσκάκη

Εννέα μποφόρ φυσήξανε  
Τα πάντα μας γκρεμίσανε.  
Εξασθενούν τα όνειρα  
Χάνονται στα απόνερα.

Ανάμεσά μας μπήκανε βροχές και καταιγίδες  
Και έγιναν τα φιλιά μας πυξίδες δίχως δείκτες.  
Πώς θές να μπει αυτό ξανά προς τον σωστό το δρόμο,  
Αφού εσύ είσαι του βορρά και εγώ είμαι του νότου;  
Τέτοια φαινόμενα ξανά δεν είδα εγώ ποτέ μου,  
Να θέλει ο ένας τις βροντές και ο άλλος τις λιακάδες  
Που τα δυό μαζί αυτά κάνουμε καρβγάδες και μπελάδες.

Χρυσοβαλάντη Φραντζεσκάκη

Αν μου φτάναν τα λεφτά  
Θα τα έκανα όλα αυτά  
Να χιονίζει όλη μέρα για σένα  
Ρούχα και χρυσαφικά  
Δεν τα κάνουν όλα αυτά  
Μια χιονόπτωση ειδικά για σένα

Γιώργος Πρασανάκης

Οχτώ μποφόρ οι άνεμοι  
Φυσάνε όταν σε βλέπω  
Και της καρδιάς μου τα πανιά  
Φουσκώνουνε και τρέχω

Μπάμπης

Ολημερίς και ολονυχτίς  
Βρέχει μες το μυαλό μου  
Συννεφιασμένος ουρανός  
Και η πίκρα στο πλευρό μου

Μπάμπης

Σήμερα στο διαγώνισμα  
Έγραψα βαθμό που μοιάζει  
Με τους βαθμούς κελσίου Ανταρκτικής  
Μα είπα « δεν με νοιάζει»

Μπάμπης

Στο μυαλό μου κυριαρχούν  
Ισχυροί άνεμοι και φουρτούνες  
Καταιγίδες, βροχοπτώσεις  
Αν και έξω έχει σαράντα βαθμούς  
Με σορτσάκι, κοντομάνικο πάλι σκάω

Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη

Χαιρετίσματα καρδιά μου

Φεύγουνι νεφώσεις και τα χιόνια.

Επιτέλους!! Ήρθε ο ήλιος και οι υψηλές θερμοκρασίες

Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη

Μέρα χωρίς σύννεφα δεν

Συνάντησα από τότε που άνοιξαν τα σχολεία

Ασκήσεις, διαγωνίσματα τεστ και εκθέσεις

Όλα τα πήρεισχυρός άνεμος

Αντέχει ακόμα ο κόκορας;

Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη

Ήλιο έχει έξω

Χτές είπε πως θα βρέξει

Να πάρω ομπρέλα;

Μπα! Βαριέμαι..

Και αν βραχώ; Θα κρυώσω

Με οχτώ μποφόρ αέρα

Θα πάρω ομπρελάκι

Και θα το βάλω μέσα στην τσάντα του Μανωλάκη.

Μπας και ο ήλιος φωτίσει την καρδιά του

Και με δει με άλλο μάτι.

Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη

Από τότε που μπήκες στην καρδιά μου έκανες ηλιόλουστες τις μέρες μου. Και τώρα έντονες βροχοπτώσεις αρχίζουν να υπάρχουν και δεν σε νοιάζει πλέον. Συγγνώμη μα να ξέρεις πως τώρα η ζωή σου είναι γεμάτη καταιγίδες. Κάποτε λοιπόν θα ζητάς λιακάδα στην ζωή σου μα θα είναι αργά! Καλές νεφώσεις σου εύχομαι!

## ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Ισχυρές βροχοπτώσεις σφαιρών,  
έντονες καταιγίδες πείνας,  
το ξερό χώμα , βάφεται κόκκινο.  
Το παλιρροϊκό κύμα δακρύων ,  
οι κατολισθήσεις μίσους .  
Κι 'όμως μία μέρα θα δικαιωθούν  
οι άνθρωποι που θα χαθούν στην υψηλή θερμοκρασία του πολέμου .  
Τα μποφόρ χαράς θα ανεβούν  
όταν δικαιωθούν .Και θα μπορούμε να στεκόμαστε μπρος τα ντουφέκια  
των ισχυρών καταιγίδων

Νεκταρία Σκυβαλάκη

Στο μέτωπο στο οποίο πολεμώ  
οι έντονες καταιγίδες ποτέ δεν σταματούν  
και οι βροχές ξεπλένουν τις ψυχές των νεκρών  
μα θα έρθει ο καιρός που θα δω ηλιόλουστη μέρα  
αφού η πρόγνωση του καιρού θα είναι ειρήνη.

Εβελίνα