

Άσκηση 4^η - Ποιητικό SMS

- Σήμερα γιαγιά έχω όρεξη για άλλα
καλύτερα μην φάω σήμερα φασολάδα

Γιώργος Πρασανάκης

- Μωρό μου άντε γειά, πάω για άλλα
για κορίτσια πιο καλά, από την Λευκάδα
κατάλαβα τελικά πως δεν κάνεις για μένα
γιατί εσύ είσαι ένα μεγάλο ψέμα

Νίκος Νιώτης & Γιώργος Πρασανάκης

- Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν
και τα παιδιά ουρλιάζουν.
Γιατί έμαθαν τα νέα τα τραγικά
πως δεν θα παίρνουν όπλα για παιχνίδια γενικά
και όποιος κάνει φασαρία να ξέρει, πάνε στη Συρία

Ειρήνη Μοσχόβου

- Αγάπη μου, λατρεία μου, καμένη μπαταρία μου, πεινάς;
Αν ναι, έχω ψήσει χυλοπίτες, γιατί η μαμάκα σου
μου έκανε τα νεύρα μπίλιες.
Γι' αυτό ζεβράκι, γοριλάκι, ελεφαντάκι μου
μάζεψ' τα πράγματά σου
και αέρα στα πανιά σου.
Πήγαινε στη φουρτούνα
στην καλή σου τη μανούλα.
Μα καλά τόσα ορφανά υπάρχουν στην Ελλάδα,
εγώ πάνω σου έπεσα με μάνα απ' την Πάτρα;

- «Το ημερολόγιο ενός κοριτσιού της Πανδώρας»

Την Δευτέρα έβγαλε βόλτα τον Πόλεμο, πολύ κακό σκυλί και όπως λένε κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Την Τρίτη έβγαλε βόλτα την Άγνοια και την Αδιαφορία, δύο σκυλάκια που ήταν σιαμαία. Την Τετάρτη έβγαλε βόλτα την Αρρώστια, ένα σκυλί φάντασμα που είχε πεθάνει από φόλα και το είχε βρει να περιπλανιέται σε μια πλατεία. Την Πέμπτη, έβγαλε βόλτα τον Θάνατο, ένα ακόμα σκυλί φάντασμα αλλά αυτό το βρήκε μπερδεμένο σε κάτι σίδερα. Την Παρασκευή έβγαλε βόλτα την Λύπη, ένα σκυλί με άγχος, κατάθλιψη και ανασφάλεια. Το Σάββατο, έβγαλε βόλτα τα Σύνορα που παραδόξως ήταν το πιο δυστυχημένο από όλα. Το είχε βρει μια μέρα κολλημένο σε κάτι συρματοπλέγματα καθώς προσπαθούσε να περάσει απέναντι να βρει την οικογένειά του. Την Κυριακή όμως, έβγαλε βόλτα την Ελπίδα, το πιο πονεμένο και τραυματισμένο από όλα, αλλά να σας πω κάτι, ήταν σκληρό καρύδι κι έζησε πολλά χρόνια.

Ειρήνη Μοσχόβου

Φεύγω μάνα,
πάω για τα ξένα
η ανεργία στην Ελλάδα τώρα πια
δεν βοηθά κανένα.
Έχουν αλλάξει οι καιροί
είναι όλα μπερδεμένα
και τώρα γράφω ποίημα
για να τα πώ σ' εσένα .

Μπάμπης

Τα ψέματά σου υπεράριθμα
Οι απιστίες σου επίσης
Για αυτό καλύτερα αγάπη μου
Να μην ξαναγουρίσεις!

Λευτέρης Σταυρουλάκης

Στον πίνακα κοιτάζω
Την κυρία να γράφει ασκήσεις
Μα εγώ είμαι αλλού...

Ιωάννα Παχάκη

Άν θυμάμαι καλά
Ήμασταν φίλοι από παλιά
Αλλά έχουμε αλλάξει τώρα πια
Δεν παίζουμε ξέγνοιαστα και χαρωπά
Και καθόμαστε όλο στα κινητά
Και αυτό με θλίβει τρομερά
Που δεν είμαστε φίλοι τώρα πια...

Εβελίνα

Σήμερα είναι Σάββατο
ο ήλιος έχει πέσει
έλα να γιορτάσουμε
μέχρι η ώρα να πάει μεσάνυχτα.

Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη