

Άσκηση 2^η - Λίμερικ

Ένας μπορδοροδοκόκκινος καθρεύτης
Σου κάνει αστεία και εσύ πέφτεις
Βλεπουν την μούρη σου οι άλλοι
Και τρώνε το ξερό χορτάρι
Μα εσύ είσαι χάλια και το ξέρεις.

Έλενα Τζαγκαράκη

Η Λένα η σαρδέλα
Κόλλησε πάνω σε μια βδέλα
Για να γλιτώσει το κακό
Πήγαν μαζί για παγωτό
Μα αντί για παγωτό έφαγαν καραμέλα.

Χρυσοβαλάντη Φραντζεσκάκη

Ξέχασα ένα βιβλίο
Όταν πήγα στο σχολείο
Και έφαγα μια κατσάδα
Όταν κάναμε Ιλιάδα
Ε, έγραψα τελικά τις σημειώσεις στο θρανίο

Μπάμπης

Ένας τύπος από Λευκάδα
Έπινε πορτοκαλάδα
Όμως πέθανε από στρυχνίνη
Αιωνία του η μνήμη
Α, τον τύπο από Λευκάδα

Μπάμπης

Σήμερα έφαγα μπριάμ
Και έπαθα το μεγαλύτερο σαρδάμ
Αχ, αυτό το φαγητό μου φέρνει πυρετό
Να μπορούσα να το κάνω να ξεχάσει τις πατάτες
Και να έχει σοκολάτες

Χρυσοβαλάντη Φραντζεσκάκη

Μια μεγάλη ιστορία
Σε μια χώρα πολύ βαθιά
Έτυχε να δημοσιευτεί
Με επιτυχία
Στο εστιατόριο ευρέα καθυστερία

Γιώργος Πρασανάκης & Νιώτης Νίκος

Μια τεράστια καρδιά
Χτυπημένη σε μια βραδιά
Έπινε το ποτό της
Με το μεγάλο παρεό της
Που συνάντησε το μεγάλο έρωτα της μέσα στην καρδιά της

Γιώργος Πρασανάκης

Ένας μάρμαν στο μπαράκι
Κοιτάει ένα ξενέρωτο ζευγαράκι
Και του πέφτουν τα γυαλιά
Μα αυτοί αρχίζουν τα φιλιά
Έτσι είναι ο έρωτας, σαν μεθύσι στο μπαράκι

Anonymous

Τα γοβάκια της κυρίας είναι πολύ φανταστικά
και η μπλούζα είναι ωραία παίρνει κι η κυρία αέρα
είναι μπεζ και τα θαυμάζω τα δυο γοβάκια σαν κοιτάζω
Και τα γοβάκια είναι εκπληκτικά!

Anonymous

Η Άννα η μπανάνα
είναι σαν ανανά
ξινισμένη από κακία
που έχει μπιμπίκια
η μπανάνα που έχει χυμό με ανανά.

Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη

Ο μπαμπάς του Άκη
Που φοράει συνέχεια παντελονάκι
έσκασε από τη ζήλια σαν μπαλονάκι
γιατί η γυναίκα του έδωσε μια σοκολάτα αντί για σοκολατάκι
ο μπαμπάς του Άκη του παντελονάκι.

Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη